

Δελτίο Τύπου

Βία κατά των γυναικών και ανηλίκων

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) χαιρετίζει την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (γνωστής ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας από 40 χώρες από το 2011 -2015 συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία την υπόγραψε στις 16/06/2015. Αναμένει την επικύρωσή της και την εφαρμογή της από την Κυπριακή Πολιτεία το συντομότερο δυνατόν.

Το 2014, το ΕΚΙΦ χαιρέτησε την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας του νομοσχεδίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας χαρακτηρίζοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου ως ένα «σημαντικό βήμα προόδου στον αγώνα ενάντια της βίας κατά των γυναικών και ανηλίκων παιδιών στη χώρα μας».

Δυστυχώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή κακοποίηση κατά την πενταετία 2010-2014 ανέρχονται στις 3989 και αφορούν 108 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, 2854 σωματικής βίας και 1027 ψυχολογικής βίας. Κατά την ίδια πενταετία, 4292 άτομα προέβησαν σε καταγγελία κακοποίησης εκ των οποίων 794 άνδρες (18,5%), 310 αγόρια κάτω των 18 ετών (7,2%), 2821 γυναίκες (65,7%) και 367 κορίτσια κάτω των 18 ετών (8,6%). Η πλειοψηφία των θυμάτων, πέραν του 65%, ήσαν γυναίκες και ακολουθούν τα νεαρά κορίτσια με ποσοστό 8,6% και τα νεαρά αγόρια με ποσοστό 7,2%.

Η πλειοψηφία των θυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, ήσαν άνδρες με ποσοστό 76,92%(3186), ακολουθούν οι γυναίκες με ποσοστό 21,75% (901)και έπονται τα αγόρια κάτω των 18 ετών με ποσοστό 0,99% (41) και τα κορίτσια κάτω των 18 ετών με ποσοστό 0,34% (14).

Τα προαναφερθέντα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τα εγκλήματα βίας κατά το τρέχον έτος (2015) στα μέσα ενημέρωσης. Τα ανήλικα κορίτσια, και σε μικρότερο βαθμό τα ανήλικα αγόρια, κακοποιούνται σεξουαλικά και ψυχολογικά από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον (πατέρα, παππού, πατριό). Οι γυναίκες υπόκεινται σε βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ή φονεύονται με άγριο τρόπο. Αριθμός γυναικών προωθούνται στην πορνεία και στη σεξουαλική κακοποίηση από αδίστακτους εμπόρους προσώπων.

Τα στατιστικά στοιχεία διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών όπως EUROSTAT , CEDAW, Fundamental Rights Agency, UN Women μαρτυρούν ότι η βία κατά των γυναικών και

κοριτσιών είναι μία από τις πιο σοβαρές αλλά και μια από τις πιο αποδεκτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί συνάμα αιτία αλλά και αποτέλεσμα έμφυλων στερεοτύπων, ανισότητας και διάκρισης.

Το ΕΚΙΦ καλεί την κοινωνία των πολιτών, τις δημοτικές και τις πολιτειακές αρχές να δηλώσουν απερίφραστα ότι η βία κατά των γυναικών είναι

- **Απαράδεκτη**
- **Μη αναπόφευκτη**
- **Αποτρέψιμη**

Επίσης, το ΕΚΙΦ πιστεύει ακράδαντα ότι, όπως ένας μεγάλος αριθμός κρατών και κυβερνήσεων έχουν υιοθετήσει νομοθεσίες και συμβάσεις ενάντια στην βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, θα μπορούσαν μέσω συνδυασμένων κινήσεων και πράξεων, στρατηγικών και παρεμβάσεων να αποτρέψουν τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών εάν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την έμφυλη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όσοι από εμάς κατέχουν ηγετικές θέσεις - διευθυντές, πρωθυπουργοί, διδάσκαλοι - οφείλουν να πρωτοστατήσουν στον αγώνα για ισότητα και ισοπολιτεία των δύο φύλων, δηλώνοντας **μηδενική ανοχή στην βία**.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου θεωρεί ότι η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών πρέπει να ερμηνεύεται όχι ως ιδιωτικό θέμα αλλά ως πολιτικό θέμα που αφορά την ευημερία μιας κοινωνίας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επίσης, σημειώνεται ότι η βία κατά των γυναικών και η παιδεραστία παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κατά την άποψή μας, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη μέσα από ένα συντονισμένο σχεδιασμό που να εμπλέκει την οικογένεια, το σχολείο, τα ΜΜΕ, την αστυνομία, τις πολιτειακές και τοπικές αρχές και τους ΜΚΟ. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, να δίδει έμφαση στην πρόληψη, αλλά και σε μέτρα στήριξης και προστασίας των θυμάτων και σε παραδειγματική τιμωρία των ενόχων/ θητών.